

# Handelsboden – den stora mötesplatsen



A. Hedéns affär omkr. 1900. Foto: okänd fotograf. Alingsås museum.

Handelsboden var mötesplats för stadsbor där man inte bara gjorde sina uppköp utan också diskuterade de senaste nyheter i världen och skämtade om grannarna och tillresande. Den hade en stor krets också av kunder från landsbygden som dom köpte eller bytte varor med. Klev man in i den gamla handelsboden möttes man av en doft av tobak, sill, kryddor, kaffe, gammal ost och fotogen. På golvet stod öppnade säckar med havregryn, ärtor, kaffe och ris-gryn och i taket hängde fotogenlampor, stövlar av läder och tofflor av trä.

Handelsmannen brukade efter en avslutad storaffär bjuda kunden på ett glas av det billiga vinet och kanske någon gång också en cigarr. Den här bilden från 1900 visar Alfred Hedens affär vid Stora torget

med den tidens alla härligheter uppställda på hyllorna, med fotogenlampor hängande i taket och skålar och fat av glas, som stod och blänkte på en särskild hylla. På andra sidan disken stod bodbetjänten i kavaj och vit skjorta och vägde upp varor, och karamellstruten vek han snabbt och skickligt.

En annan handelsman i staden kring sekelskiftet var "Kalle på trappa", som hade sin affär vid Bälunge torg i hörnet av Nygatan och Kungsgatan. Han hade fått sitt namn av stadsborna på grund av sin vana att tillbringa långa stunder på trappan till sin affär språkandes med förbipasserande.

P H Rosenström

Artikeln har varit införd i Alingsås Tidning under 1970-talet